

*De Heer is mijn herder
Psalm 23*

Wij zijn heel verdrietig omdat mijn grote liefde en onze lieve papa en opa,
Dirk Kwantes, gestorven is.

Dirk Mattheus Kwantes

Dirk hield van het leven.

Andijk, 5 december 1945

Andijk, 10 december 2016

Zijn liefde en zorgzaamheid voor ons, zijn vrije geest en aandacht
zullen wij intens missen.

Andijk: Janny Kwantes - Bootsman

Hoorn: San Kwantes
Iza

Heerhugowaard: Inge Kwantes

Hoorn: Maaïke Kwantes en Mark van Rijn
Tim en Floor

Dijkweg 56, 1619 HC Andijk

Dirk is thuis.

Hier is woensdag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren.

Vrijdag 16 december 13:00 uur gedenken wij Dirk in de Gereformeerde kerk,
Middenweg 4 te Andijk.

Daarna gaan we naar de Oosterbegraafplaats aan De Weet.